



NATUURCURSUS “LEER HET GROENE WOOD KENNEN” NATUURWERKGROEP LIEMPDE 2016

Geïnspireerd door het succes bij een naburige natuurgroep ontstond het plan om zelf ook een natuurcursus te organiseren. Als doelgroep werd gekozen voor degenen, die basiskennis van de natuur op wilden doen. Niet te diep op de materie ingaan, maar gewoon “proeven”. Binnen onze vereniging is veel kennis aanwezig en daarom besloten we om de cursusonderdelen uitsluitend door eigen leden te laten geven.

Tot ieders verrassing bleek het animo voor deze cursus erg groot te zijn. Toen de teller opliep naar 33 aanmeldingen, werd de inschrijving gesloten. Zoals te verwachten was het merendeel van de aanmelders afkomstig uit Liempde, maar ook uit buurdorpen was er belangstelling. Over de locatie waar de cursus gehouden zou worden, hoefden we niet na te denken. Dat werd het authentieke café 't Groene Woud, met ons kleine maar sfeervolle “clublokaal”. Het is ook een uitstekend startpunt voor de drie excursies, die onderdeel uitmaakten van de cursus.



Extra thema-avond

Aanvankelijk was ons plan om vijf thema-avonden en drie excursies te organiseren. De thema's zullen niemand verbazen: “Natuur en landschap van Het Groene Woud”, “Zoogdieren”, “Planten”, “Vogels” en “Amfibieën en Reptielen”. Zo was ook te lezen in de aankondiging die rondgestuurd werd. Dit riep een reactie op van Eric van Oijen, een actief lid en biologisch imker. Waarom geen aandacht voor insecten? Dat leidde er toe dat er een zesde thema-avond werd toegevoegd aan de cursus en Eric de handschoen oppakte om zelf deze avond te presenteren.



De Groen & Doen-vouchers stelden ons in staat om steviger uit te pakken dan in eerste instantie de bedoeling was. We konden alle cursisten voorzien van toepasselijke cursusmappen en hand-outs van alle cursusavonden. De cursisten waren aangenaam verrast met het boek "De Canon van Het Groene Woud", dat zij allen ontvingen. Een beter naslagwerk is niet te bedenken voor zo'n natuurcursus, waarin een vleugje cultuurkennis niet mag ontbreken. Last but not least werden we door de vouchers ook in staat gesteld om eindelijk een eigen laptop aan te schaffen, die benut werd tijdens de cursusavonden.

Gezelligheid en humor

Op de eerste cursusavond zaten we allemaal nog wat onwennig bij elkaar, maar dat veranderde snel. De Natuurwerkgroep Liempde heeft niet voor niets de naam een club te zijn, waar naast het delen van natuurbeleving altijd plaats is voor gezelligheid en humor.

Een natuurcursus betekent voor ons niet alleen naar een verhaal luisteren en plaatjes kijken in een zaal, maar vooral het veld in gaan. Daarvoor hadden we drie excursies ingepland, waarbij diverse



thema's gecombineerd werden. De eerste excursie verliep door een communicatiestoornis anders dan gepland. Twee derde van de cursisten maakte met de docenten Ger van den Oetelaar en Henk Heling een grote tour door het Dommeldal, terwijl de andere cursisten met Ton Popelier door De Maai wandelden. Gelukkig kwam toch iedereen aan zijn trekken. De fietsers bewonderden eerst de capriolen van het koppel Slechtvalken op de Liempdse kerktoren en belandden vervolgens in onbekende hoeken van het Dommeldal. De wandelaars vonden sporen van diverse

diersoorten, zelfs van een foeragerende das (zie foto). Dat een ree op enkele meters afstand wegsprong, was natuurlijk een bijzondere belevenis.

Wandelende Wikipedia's

Tijdens de tweede excursie schakelden Jan van Dingenen, coördinator van de plantenwerkgroep, en Dirk Eijkemans, coördinator van de vogelwerkgroep van Natuurwerkgroep Liempde hun werkgroepen in. Leden van beide werkgroepen wandelden mee, wezen de cursisten op bijzonderheden en namen de tijd om hun vragen te beantwoorden. Geen enkele plant of vogel bleef onopgemerkt. De Bosanemoontjes stonden nog volop in bloei, Grote Bonte Spechten roffelden er lustig op los en zelfs het IJsvogeltje liet zich even zien.



Bij de derde en afsluitende excursie - eind mei - was merkbaar dat het merendeel van de cursisten senioren zijn. Want menigeen ontbrak; mei is nu eenmaal de vakantie maand voor senioren, vóór de grote drukte losbarst. Gelukkig was het enthousiasme er niet minder onder. We wandelden vanaf café 't Groene Woud de Geelders in, maar in het eerste half uur vorderden we slechts 500 mtr. Zoveel bijzonders viel er te zien en te horen.



Ondertussen was het concert van de kikkers uit de poel aan de Savendonksestraat bijna oorverdovend. Het heitje en het weitje in De Geelders stelden niet teleur met hun rijkdom aan insecten en ander dierenleven. Binnen 10 minuten konden de cursisten een Hazelworm, een Levendbarende Hagedis en een Kleine Watersalamander bewonderen. Ondertussen vlogen Oranjetipjes en de eerste – moeilijk te determineren- Libelles voorbij. De docenten Jeanne Soetens en Bert Vervoort gaven blijk van zoveel veldkennis, dat onze docent Eric van Oijen hen gekscherend en tegelijk respectvol tot “Wandelende Wikipedia’s” doopte.

Kennis doorgeven

Met tevredenheid kijken de cursisten, de docenten en het bestuur terug op de cursus “Leer Het Groene Woud kennen”. Enkele reacties van de cursisten willen wij u niet onthouden: *“Een geslaagde formule”*, *“Veel geleerd van de docenten, maar ook van elkaar”*.

We hopen dat we veel cursisten later tegen gaan komen bij onze activiteiten. En mocht dat niet zo zijn, dan zou het mooi zijn wanneer zij de opgedane kennis doorgeven aan hun kinderen of kleinkinderen.





Tekst en foto's: TP